



SPORT VLAANDEREN WAREGEM VOOR HIPPO- ÉN VELODROMERS

Elke provincie heeft er wel een paar: centra van Sport Vlaanderen waar je als sporter – individueel of met je ploeg – kan verblijven voor een meerdaagse stage, sportkamp of wedstrijd in de buurt. Heel wat jeugdwielerploegen hebben hun weg naar deze centra al gevonden. Maar ook wielertoeristen en mountainbikers zijn er welkom. Wat maakt de faciliteiten van Sport Vlaanderen zo aantrekkelijk voor teams? En waarom zou je ook als liefhebber een weekend in zo'n centrum overwegen? We gingen een kijkje nemen bij Sport Vlaanderen in Waregem: een hotspot voor de paardensport waar ook wielervanaten met open armen worden ontvangen.

› TEKST BART VANDERMAELEN › FOTO'S THOMAS DE BOEVER

Het is eind augustus en een heerlijk zonnige zaterdagochtend in Waregem. Binnen enkele dagen zet iedereen weer zijn mooiste hoed op tijdens Waregem Koerse. Een echte hoogdag voor de streek. De lucht knettert van enthousiasme rond het centrum van Sport Vlaanderen. Dat ligt vlak naast de hippodroom aan de Gaverbeek en is een walhalla voor ruiters. Maar terwijl de paarden buiten de ene na de andere hindernis nemen, zit het ook in de kamers van het centrum vol jonge veulens. Dit weekend wordt in de buurt van Kortrijk de West-Vlaanderen Cycling Tour verreden: een vierdaagse koers waarbij nieuwelingen uit binnen- en buitenland elkaar het vuur aan de nog onbehaarde schenen leggen. Een achttal deelnemende ploegen is hier voor enkele dagen te gast.

VEILIGE COCON

Het is mooi om te zien: een omgeving die één en al paardensport ademt, met er middenin een enclave die het stalen – of tegenwoordig carbon – ros aanbidt. In deze veilige cocon willen de jonge renners en hun entourage zich zo goed mogelijk voorbereiden op de tijdrit van deze namiddag. Alles oogt rustig, maar hier en daar valt gezonde stress te bespeuren. Of ik enkele van deze 15- en 16-jarigen een paar vragen mag stellen over het centrum, voor een reportage in Grinta!? De met jeugdpuistjes bezaaide aangezichten kijken op van hun smartphones en worden in een fronsende plooi gelegd: “Bwaja, maar ik ken da nie, wa is da?” Wat zijn die jongelui toch cultuurbarbaren geworden. Dan maar beginnen bij hun begeleiders. Erwin Boeye is voorzitter van het Van Moer Logistics Cycling Team en stelt het zonneklaar: “Zonder dit soort faciliteiten zou het voor ons als jeugd-ploeg onmogelijk zijn om meerdaagse stages te organiseren. We moeten schipperen met budgetten. Hotels zijn voor ons gewoon onbetaalbaar. Bovendien zijn die niet voorzien op sporters. Hier is alles aanwezig wat we als wielploeg nodig hebben: ruimte om ons materiaal veilig te stallen, eenvoudige maar propere kamers en een aangepast menu. In de keuken weten ze dat er geen frieten met curryworst op tafel moeten komen.”

LEVEN ZOALS DE PROFS

Erwin en zijn team zakken vanuit het Waasland meermaals per jaar af naar hier. “Maak maar niet te veel reclame, of het wordt hier nog te druk.” Ook bij



de andere wielerteams is de toon eensgezind positief. Bart Van Nieuwenhove verblijft hier met zijn renners van Onder Ons Parike. Het is slechts een goed half uur rijden naar de wedstrijd vanuit hun thuisbasis, maar toch kiest de ploeg ervoor om in het centrum te overnachten. “Door ons een paar dagen af te zonderen, willen we onze nieuwelingen een voorsmaakje geven van wat het is om renner te zijn. Ze bouwen een band op met ploegmaten, zijn even weg van hun ouders, ze leren rusten, hun koffer pakken en naar een wedstrijd toe te leven. Voor hen is dit een leerschool, maar vooral ook een plezierige belevenis.”

“Zonder deze faciliteiten zou het voor ons als jeugd-ploeg onmogelijk zijn om stages te organiseren. Hotels zijn onbetaalbaar”

Dat de jongens in de watten worden gelegd, blijkt wanneer we even door de gangen van het gebouw dwalen: op de kamers masseren soigneurs hen als echte profs, terwijl op de parking mecaniciens de fietsen schoonmaken en afstellen. Bij Sport en Moedig Genk, die voor het eerst naar dit centrum komen, maken vooral de kleine dingen het verschil: “Bidons worden in een aparte vaatwasser gestoken, op de parking liggen waterslangen en verlengkabels klaar, het eten is eenvoudig

maar lekker. Qua prijs-kwaliteit kan je niets beter vinden dan dit.”

PERFECTE LIGGING

Jan Volkaert, centrumverantwoordelijke in Waregem, glundert bij het horen van zoveel lof. Het Sport Vlaanderen centrum is ‘zijn’ kindje en hij maakt er een punt van om niet alleen ruiters, maar ook fietsers een warm welkom te heten in Waregem. “Dit is de perfecte toegangspoort tot de Vlaamse Ardennen. Wie hier vertrekt, komt opgewarmd aan bij pittige kuitenbijters als de Koppenberg of Oude Kwaremont. Ook het Scheldepad is niet veraf: vooral tussen Oudenaarde en Gent is dat een geliefkoosde trainingsroute.” Uiteraard is het voorjaar één van de drukste periodes en is op tijd reserveren een must. “Heel wat kleinere ploegen verblijven hier dan een paar dagen op stage om te trainen. De rest van het jaar komen ze wanneer er wedstrijden in de buurt zijn. Door mond-tot-mondreclame worden onze centra steeds populairder in de microkosmos van de amateurkoersen.” De tamtam klinkt zelfs tot in het buitenland: “De Noorse topsportschool is kind aan huis en komt een drietal keer per jaar trainen en koersen. Voor die mannen is dit het beloofde land.” Ook plaats voor wielertoeristen Voor wielerteams is de meerwaarde van een Sport Vlaanderen centrum duidelijk. Maar waarom zou ook de doorsnee wielertoerist de gezellige B&B's in de streek links laten liggen? “De prijs voor een overnachting met ontbijt schommelt bij ons rond de 30 euro. Voor een verblijf in vol pension betaal je ongeveer 50 euro per persoon. Probeer voor die prijs maar eens een hotel te zoeken. We richten ons vooral op groepen van 10 personen >



< Vanuit Waregem fiets je in een wip naar de Vlaamse Ardennen.

of meer. Voor hen is het moeilijk om een bed and breakfast te vinden met voldoende vrije kamers.”

Net als de nieuwelingenteams die hier dit weekend bivakkeren, krijg je ook als hobbyfietser een warm welkom van Jan en zijn medewerkers: “Wielertoeristen of mountainbikers die met hun club een weekendje Vlaamse Ardennen plannen, zijn bij ons aan het goeie adres.

De kamers zijn niet luxueus en we schotelen geen uitgebreide menu's voor. Maar het gebouw uit 2007 is vrij recent en we stellen ons heel flexibel op zodat elke gast zich op zijn sport kan focussen. Competitief of recreatief: maakt niet uit.”

VAN DER POEL-DIEET

Wie het meeste flexibiliteit aan de dag moet leggen, zijn de koks. Voeding is één van de hoekstenen van elke sportprestatie en zeker vanmiddag, met nog een tijdrut als dessert, is er voor het

keukenpersoneel een belangrijke rol weggelegd. Al worden er op culinair vlak weinig hoge eisen gesteld, vertrouwt de kokkin ons toe.

“We proberen de ploegen op hun wenken te bedienen met extra veel pasta en rijst”

“We proberen de ploegen op hun wenken te bedienen met extra veel pasta en rijst. Straks maken we spaghetti bolognese klaar, maar met onze saus blijven we zo goed als zeker zitten. Niet dat ze niet lekker is hé! Veel jongens kwakken gewoon wat ketchup op hun pasta en klaar.” En inderdaad: klokslag

halfwaalf stroomt de eetzaal vol voor de pastalunch en houdt de meerderheid het bij een spartaans Van der Poel-dieet. Ook al is hun wielercarrière nog prematuur, deze jongens laten niks aan het toeval over. Laat de paarden maar los voor die tijdrut!

Zelf verblijven bij Sport Vlaanderen

Ontdek alle centra op sport.vlaanderen onder de rubriek 'Waar sporten' Overnachten kan vanaf 20 euro per persoon. Ontbijt, middag- en avondmaal zijn telkens optioneel en worden aangeboden aan prijzen waarvan ons moeder altijd zegt “dat je er zelf niet voor kan koken.”

Wil je in Waregem verblijven, mail dan naar waregem@sport.vlaanderen. Op tijd reserveren is de boodschap! ■

SPORT VLAANDEREN presenteert:

KORTINGSBON gratis weekend (geldig tot 1/1/2021)

Overtuigd als we zijn van de kwaliteit van onze centra, nodig we jullie uit om samen met familie/vrienden/clubleden zelf een fietsweekend te komen beleven. Sterker nog, kom je met minimaal 10 betalende deelnemers op fietsweekend* dan krijg je op vertoon van deze waardebon, één weekend gratis. Doe er je voordeel mee!



*Een weekend bestaat uit minimaal 1 overnachting, 1 avondmaal en 1 ontbijt